

Legenda

- Oude stad/Historische binnenstad
- Overige nederzettingen
- VV-kantoor
- Bezienswaardigheid
- Parkeerplaats
- Parkeergarage
- Bushalte
- Parkeerplaats voor touringcars
- Openbare toiletten
- Speelplaats
- Mooi uitzicht
- Kijkhut
- Kneipp-waterbassin
- Voetgangersgebied
- Wandelpad met treden, trap
- Spoorweg met passagierstreinen

0 100 200 m
1:6.200



Hartelijk welkom in Philipp-Soldan-Stadt Frankenberg (Eder)!



Kom mee naar de mooiste plekken van de stad:

Burgberg (1)*, de plek waar het allemaal begon. Hier bouwden de Franken rond het jaar 520 een vesting, Frankenberg genaamd. In 1244 wordt Frankenberg voor het eerst als stad genoemd en bloeit op als handelsstad. Wandel rond op de Burgberg en geniet van het prachtige uitzicht over de stad! Ziet u het rode raampje op de zwarte voet? Het geeft u een kijkje op de rivier de Eder. Voorbij de voormalige **meisjesschool (2)**, gebouwd in 1769 - nu een woonhuis - komt u bij de **Liebfrauenkirche - Onze-Lieve-Vrouwekerk (3)***, gebouwd vanaf 1286. Rond het jaar 1380 werd de Mariakapel als een bedevaartsoord ernaast gebouwd. Het 6,50 m hoge, indrukwekkende altaar werd door Tyle von Frankenberg gemaakt. Het is de moeite waard om binnen een kijkje te nemen! Even verderop komt u bij de **Hospitalkirche (4)** uit 1515, een eenbeukige kerk uit de laatgotiek met een crypte onder het koor, gebouwd door de Augustijner Koorvrouwen. Wandel nu naar het juweel van de historische binnenstad van Frankenberg, het **historische vakwerkstadhuis (5)*** uit 1509. Boven de portalen ziet u beeldengroepen van muzikanten en narren, die erop wijzen dat de hal voor feesten werd gebruikt. Deze figuren en de figuur van Christoforus aan de westkant werden gemaakt door de ver over de grenzen van zijn vaderstad heen bekende Frankenbergse beeldhouwer en matrijzenmaker Philipp Soldan (ca. 1500-1570). Nu ziet u ook het oudste huis van de stad, het **Steinhaus (6)***, gebouwd rond 1240. Aan uw rechterhand ziet u op het adres Obermarkt nr. 2 een **patriciërshuis (7)** uit 1531, een van de belangrijkste vakwerkhuisen in Frankenberg. Het bijzondere ervan is de fijngebouwde bakstenen invulling met verschillende patronen. Kijk goed: de bovenverdieping steekt schuin over de rand van de benedenverdieping uit, op de verste plek wel 40 cm. Maak nu een ommetje naar de Gadengasse. Van de ooit 20 vestingstorens en de 5 poorten in de verdedigingswerken van de oude stad is alleen nog de **Heksentoren (8)*** uit de 13de eeuw overgebleven. Met zijn muren van 3 m dik en een hoogte van 10 m deed hij ook dienst als stadsgevangenis.

9 mei 1476 was een tragische dag voor de burgers van Frankenberg, toen bijna alle huizen van de oude en de nieuwe stad afbrandden. De brand brak uit in het huis aan de Untermarkt 7. Een klein meisje had met vuur gespeeld. **Op de Pferdemarkt (9)** 10-16, naast **het Haus am Geismarer Tor (10)** en op de hele Untermarkt ziet u nog meer goed behouden vakwerkhuisen. Let in het bijzonder op de erkers met meerdere verdiepingen op de hoeken van de huizen Untermarkt 2 en 12 en Marktplatz 3 **(11)**, een bijzonderheid van Frankenberg. De **vroegere brouwerij (12)** ontstond in 1538 en deed later ook dienst als spuitenhuis van de brandweer. Later werd het gebouw in het hotel ernaast geïntegreerd. Op weg naar het voetgangersgebied verder naar beneden ziet u nog meer belangrijke vakwerkhuisen **(13), (15), (16), (18)** uit de jaren 1500-1520. Het **Herbold'sche Haus (14)** steekt uit met zijn bakstenen invullingen en zijn overhoekse erker van drie verdiepingen. Op de drie dwarsliggers staan rondlopende laatgotische inscripties in krachtige reliëfletters van buitengewone grootte. De **Ausrappler (17)** begroet u aan de ingang van het voetgangersgebied en herinnert aan de laatste afroeper van Frankenberg. In het midden van de winkelstraat ontmoet u de figuren **Iller & Mones (19)**, twee rasechte Frankenbergers. De inscriptie op het monument betekent: "Iller, is Mones thuis? Nee, hij is op de Goßberg en begiet daar de planten." Tegelijkertijd kijkt u op het vroegere **stadhuis van de nieuwe stad (20)**, een vakwerkhuis met drie verdiepingen en een overhoekse erker van twee verdiepingen uit de 17de eeuw. Laat uw blik nu dwalen naar de Eder of, als het weer het toelaat, geniet van een korte pauze aan het Wasserpark. Door het rode raam op de zwarte voet kunt u van hieruit weer naar de Burgberg kijken. Nadat u het voetgangersgebied heeft verlaten, is een bezoek aan het vroegere **Klooster St. Georgenberg (21)** de moeite waard. Bezichtig ook de rustige en beschouwelijke binnenplaats met een heerlijk kruidentuintje. In het **Museum im Kloster Frankenberg (21)*** vindt u o.a. een tentoonstelling van unieke kachelplaten van Philipp Soldan en talrijke werken van beeldhouwer Tyle von Frankenberg die voor de eens rijke figuurlijke inrichting van de Liebfrauenkirche en de Mariakapel zorgde.

Onze tip: om snel weer in de historische binnenstad te komen neemt u het best de trap aan de Bergstraße, parallel aan de Neustädter Straße; deze leidt u onmiddellijk terug naar de Burgberg. Twee dingen die we u niet willen onthouden: Het **Thonetmuseum met showroom en Factory Outlet (22)***, wereldberoemd om zijn meubels van gebogen hout en stalen buizen, met de Weense koffiehuisstoel voorop, is een van de wereldwijd opmerkelijkste meubelmusea. Het bedrijf produceert al sinds 1889 in Frankenberg (Eder). Een echt juweel net buiten de stad is het **wildpark (23)***. Duik in de ongerepte natuur en maak onmiddellijk contact met verschillende diersoorten. Een bijzonder avontuur voor groot en klein!

* Meer informatie vindt u op de achterkant.

Burgberg (1)

In 1376 kwamen de burgers van de stad in opstand tegen de overtreddingen van de heren van de burcht en brandden de burcht plat; ze werd niet weer opgebouwd. In 1798 werden ook de ruïnen afgebroken, de plaats genivelleerd, en er werden bomen geplant die er voor een deel nog altijd staan. U vindt hier een rustige oase in het midden van de stad.



Steinhaus (6)

Het oudste huis van Frankenberg is 20 m hoog en beschikt over een ruime gewelkelder. Tijdens de grote brand van 1476 kon het huis de vlammen trotseren. Daarna deed het een tijd lang dienst als stadhuis in de historische binnenstad van Frankenberg; tegenwoordig is hier de stadsbibliotheek gevestigd.

Pferdemarkt 20



Wildpark (23)

Net buiten de stad met een heerlijk uitzicht. De entree is gratis en het park is de hele dag geopend. Naast wilde zwijnen, geiten en schapen zijn de vrij rondlopende wilde dieren die u uit de hand kunt voeren een bijzondere ervaring. Een speelplaats nodigt uit om een tijdje te vertoeven.

Wildparkweg
Treinstation Goßberg



Liebfrauenkirche - Onze-Lieve-Vrouwekerk (3)

De Liebfrauenkirche wordt beschouwd als een van de oudste gotische kerken in Duitsland; ze is een nationaal cultureel monument en gebouwd in de stijl van de Elisabethkerk in Marburg. De Mariakapel werd in 1380 als een bedevaartsoord ernaast gebouwd.

Auf der Burg 11
Geopend: vanaf 08.30 tot zonsondergang



Voetgangersgebied (17-20)

Nadat u de oude stad heeft verlaten, bereikt u op weg naar beneden het voetgangersgebied. Voor het vroegere stadhuis van de nieuwe stad staan de figuren van Iller & Mones. Het nieuw aangelegde waterpark biedt vrij uitzicht op de Eder. Talrijke cafés en restaurants nodigen uit om een tijdje te vertoeven.

Neustädter Straße



Stadswandelingen

Vanaf de 1e zaterdag in april tot de laatste zaterdag in oktober nodigen we u elke zaterdag om 10.30 uur uit voor een gratis stadswandeling. De wandeling duurt 1,5 uur en begint bij de Wasserkump voor het historische stadhuis. Wij kunnen ook een stadswandeling op het door u gewenste tijdstip organiseren! Heel populair zijn ook de theaterwandelingen van de Komödie Frankenberg.



Stadhuis (5)

Dit historisch vakwerkgebouw met 10 torentjes wordt als een van de mooiste gemeentehuizen in Duitsland beschouwd. Om 11.45 uur en om 15.45 uur speelt het carillon maandelijks wisselende melodieën. Een trouwlocatie bevindt zich op de 1e verdieping.

Obermarkt



Museum im Kloster Frankenberg (21)

Het museum bevindt zich in de vertrekken van het vroegere cisterciënzerinnenklooster St. Georgenberg. Een grote verzameling van Stülpchen (de mutsen van de regionale klederdracht) en de oudste blauw bedrukte stof van Hessen zijn hier te zien. U kunt een rondleiding boeken.

Openingstijden:
Woensdag 14-17 uur, zondag 14-17 uur
Bahnhofstraße 14 / +49 5691/625734



Fietsen

Alle fietspaden leiden door Frankenberg! Met de fietsroutes Eder-Radweg, de GeoRadroute Ruhr-Eder, de Lahn-Eder- of de Ohm-Eder-Radweg is Frankenberg de ideale plek voor een overnachting tijdens uw fietstocht door het Ederbergland! Accommodatie, fietsroutes, plekken om de e-bike weer op te laden en fietsverhuurders vindt u op

www.ederbergland-touristik.de



Weekmarkt (5)

Elke zaterdag is het een drukte van jewelste in het historische stadhuis, wanneer van 08.30 tot 12.00 uur in de markthal de weekmarkt plaatsvindt. De boeren uit de streek bieden kaas, worst, brood, jam, taart, verse wafels en nog veel meer aan. De sfeer is uniek!

Markthal van het stadhuis, Obermarkt



Thonetmuseum, showroom, en Factory Outlet (22)

Een wereldbedrijf gehuisvest in Frankenberg: in het Thonetmuseum kunt u een wandeling maken door de geschiedenis van deze onderneming sinds 1819. De showroom met zijn bijzondere sfeer en een factory outlet ronden uw bezoek af.

Entree: gratis. U kunt een rondleiding boeken.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9-17 uur, zaterdag 14-16 uur
Michael-Thonet-Straße 1 / +49 6451/508-0



Wandelen

Net buiten de stad ligt een echt paradijs voor wandelaars. Tussen Frankenberg (Eder) en Marburg (Lahn) bevindt zich een netwerk van wandelpaden van 19 gecertificeerde premium-wandelroutes van het Ederbergland naar de Burgwald. Het Ederhöhenpfad leidt u zelfs van het Ederbergland via Frankenberg direct naar de Urwaldsteig aan de Edersee. Meer informatie vindt u op

www.ederbergland-touristik.de



Informatie en contact:

Ederbergland Touristik • Untermarkt 12 • D-35066 Frankenberg (Eder) • Telefoon +49 6451/717672 • info@ederbergland-touristik.de • www.ederbergland-touristik.de
Openingstijden: april t/m oktober maandag t/m vrijdag 10-17 uur • zaterdag 10-13 uur • november t/m maart maandag t/m vrijdag 10-13 uur